

## Tekst A

### Gedicht van een dochter

Een onzichtbare vijand  
Op een dag merk je het  
Er is een vreemde in huis  
Een ongenode gast  
Zonder zich voor te stellen  
Zonder zich bekend te maken

Het leven wordt anders  
Gedrag verandert  
Argwaan en achterdocht  
Verwarring neemt toe

Wie is toch die indringer  
Die langzaam maar zeker  
Het leven zonder mededogen  
meedogenloos ontwricht

Liefde maakt plaats voor vertwijfeling  
Verdriet verdringt de vreugde  
De angst slaat toe  
De dagen worden korter  
De nachten niet lang genoeg

Ik zie een moeder verdwijnen  
Haar wijsheid en haar kracht  
Haar inzicht en haar vreugde  
Verloren voor altijd

Ik blijf van haar houden  
Ik blijf haar troosten  
Ik blijf voor haar zorgen  
Tot de laatste dag  
Ik verlaat haar niet  
Zij verlaat mij  
Dag lieve Mam...

Therese van der Toolen

Bron: <http://www.alzheimer.nl/gedichten.html>